

samen in de Bijbel lezen, een krachtbron voor het leven!

welkom in de nieuwe bijbelgroep – zéker ook in corona-tijden

De Bijbel is dé voedingsbron voor elk Christelijk leven. Daarom gaan we in ons huis voor Verbonden Leven van start met een Bijbelgroep, waarin we één keer per maand zullen samenkomen. We lezen centrale stukken tekst, krijgen de nodige uitleg, en gaan vooral samen op zoek wat ze voor ons leven kunnen betekenen.



we starten op woensdag 15 december – 19u30
in ons huis: Grote Baan 121, 2235 Hulshout

Bij voldoende interesse splitsen we daarna op in een namiddag- en een avondgroep.
middag = elke 2^{de} woensdag (15u00-17u00; mogelijkheid voor avondgebed)
avond = elke 3^{de} donderdag (19u30-21u30; mogelijkheid voor afsluitend avondgebed)
Onder begeleiding van Chris Smits en pr. Wouter Deruwe.

lets opstarten midden in corona-tijd?

Juist wé!!!! Het zijn verwarrende en erg lastige tijden. Niemand ontsnapt eraan. Maar zijn wij als Christen niet geroepen te proberen baken te zijn voor onze medemensen? Dat vraagt een stevig geworteld staan in ons geloof, ook al is dat altijd zoekend en aarzelend. Net nu hebben we het nodig onze fundamenteën op te zoeken en te verdiepen. Uiteraard zullen we met alle nodige maatregelen rekening houden. We hebben ook de nodige ruimte om de groep op te splitsen als dat nodig is.

Daarvoor is het wel handig als je ons een seintje geeft als je er wil bij zijn: 0472/66.81.98
of info@verbondenleven.be

we hopen je te mogen ont-moeten!,

pr. Wouter en Chris