

## **ontmoetingsdag**

in het

### *onderweghuis*

Vanaf nu gaat het presentiehuis dat wij in de pastorie van Hulshout vorig jaar begonnen te ontwikkelen 'verder door het leven' als: *onderweghuis*.

'Verbonden Léven' was (en is nog) de titel van de website, die wij al opstartten voor er van een letterlijk huis sprake was. Die titel spreekt dus vooral over de inhoud. Toen het letterlijke huis er kwam, vonden we dat het toch een 'naam' mocht krijgen: *onderweghuis* dus.

Je komt er meer over te weten op onze ontmoetingsdag!

Die is bedoeld voor IEDEREEN, 'oude bekenden' en 'nieuwe gezichten', dichtbij en veraf wonenden, 'virtuele' en 'reële' bezoekers. (Op onze website noemen wij het ook vaak, en in de corona-tijd werd het des te duidelijker: de digitale kanalen zijn bijzonder boeiende extra mogelijkheden, maar kunnen eigenlijk niet de fysieke ontmoetingen vervangen. We hopen dus dat velen de inspanning willen doen elkaar 'reëel' te ontmoeten. Nóg boeiender wordt het als je ter plaatse nieuwe mensen leert kennen én als je zelf nieuwe mensen meebrengt.

### **zondag 21 augustus 2022**

Grote Baan 121, 2235 Hulshout

11u00

welkom (meteen in de kerk)

we zingen in

of bereiden andere elementen voor de Viering voor

11u30

Eucharistieviering – in de kerk van Hulshout

een eigentijdse Viering in alle eenvoud en diepte

12u30

aperitief en maaltijd

wij zorgen voor een zomers-zondagse maaltijd en de bijhorende drank

➔ wil voor de maaltijd wel inschrijven: 0472/66.81.98 of [info@verbondenleven.be](mailto:info@verbondenleven.be)

➔ vrije bijdrage

14u00

zomerse ontmoeting, met koffie ... (we hopen in de tuin, anders kan het in huis)

ondertussen gelegenheid tot verkenning van de elementen in de 'spirituele tuin' (we hopen dus des te meer dat het in de tuin kan ☺, anders gaat dit door in de kerk)

15u00

presentatie van het onderweghuis: de naam als een opdracht

visie en kader

voorstelling van het jaarprogramma (+ suggesties van jullie kant)

15u30

zomerse ontmoeting, met koffie ... (we hopen in de tuin, anders kan het in huis)

ondertussen gelegenheid tot verkenning van de elementen in de 'spirituele tuin' (we hopen dus des te meer dat het in de tuin kan ☺, anders gaat dit door in de kerk)

16u30

einde ... of, wie weet, wel een begin voor jou ...  
mee helpen opruimen mag ook altijd