

## Huis van Verbonden Léven jaarprogramma 2021 - 2022

(dit jaarprogramma staat onder voorbehoud van mogelijkheden en ontwikkelingen)

Kern van onze 'activiteiten' is Léven in en vanuit Vertrouwen in G-d.

Dat doen we door

- onder elkaar zó zoeken te leven
- in zijn naam ten dienste te staan van zijn mensen:
  - rechtstreekse aandacht, zorg en nabijheid bij wie dat nodig heeft
  - Christenen (of wie zoekt Christen te zijn) helpen groeien in dat 'Leven in en vanuit Vertrouwen'

### Open Huis

Gastvrijheid, koffie (of ...), babbel, ontmoeting, ... Zo staat het geschreven op ons welcomsbord dat telkens op straat wordt gezet:



- elke dinsdag en donderdag van 14u00 tot 16u00
- elke woensdag en vrijdag van 9u30 tot 11u30
- buiten deze momenten mag je ook aanbellen (gesloten op maandag en 2de weekend)

### Bidden -dagelijks: 8u15-8u45 / 17u30-18u00 / 21u15-21u30



bijzondere klemtonen:

- 1ste doAV: Stil Gebed/Stille Meditatie (groeien in stilte-beleving)
  - 4/11, 2/12, 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6
- 3de doAV: Psalmgebed (ingebed in een grote traditie)
  - 18/11, 16/12, 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6

### Psalmdag - zaterdag 13 november



- 09u30-15u30 voor de Psalmleesclub
- 16u30-17u30 voor iedereen: algemene inleiding op de Psalmen  
*Psalmen leren zingen*
- picknick (wij zorgen voor soep en drank)
- 18u30-... voor iedereen: een bijzondere Eucharistieviering vanuit de Psalmen (in de kerk)

inschrijven zie onderaan

## Filmavond

één per trimester, een gezellige én inhoudelijke avond (met nabespreking) 19u30-21u00-...



- vr 26/11: *I am David*, een 'sprookje' over de levensweg en het openkomen naar vertrouwen
- vr 18/3: ... (suggesties zijn welkom)

inschrijven zie onderaan

## Bijbelgroep - vanaf december

we sluiten aan bij het diocesane thema "overeind komen met Petrus" (Handelingen)



samen lezen we de tekst / wij zorgen voor de nodige uitleg en duiding / nadien uitwisselingsgesprek over wat de tekst in ons leven kan betekenen en hoe we die beleven.

Startavond met de beide groepen samen: woensdag 15 december om 19u30.

Vanaf januari gaan we verder in twee groepen (namiddag- en avondgroep)

- 2de woAV (19u30-21u30): 12/1, 09/2, 09/3, 13/4, 11/5, (08/6)
- 3de doNM (15u00-17u00): 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5, (16/6)

inschrijven zie onderaan

## Gemeenschapsgesprek rond 'Léven in Vertrouwen' - vanaf januari



wat is dat? hoe doe je dat?: contemplatief als levenshouding

We lezen en bespreken samen een vooraf bezorgde tekst rond de thema's die bij 'Verbonden Léven' centraal staan. We wisselen gedachten en ervaringen uit en stimuleren elkaar die ook daadwerkelijk te beleven.

bij voorkeur starten we samen met gebed en maaltijd

- op 2de vrijdag:
  - 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 9/6
  - gebed: 17u30; maaltijd: 18u00; gespreksavond: 19u00-22u00
  - (bij voldoende deelnemers op de zelfde dag ook een namiddaggroep 14u30- 7u30)

inschrijven zie onderaan

## 'Menswording': Enneagram - vanaf april



*Groei in zelfkennis is een uitermate belangrijke weg tot een dieper spiritueel leven en dus een harmonieuzer samenleven in Verbondenheid met jezelf, je medemensen, de wereld om je heen en met G-d.*

*In de voorbije eeuwen heeft de spirituele traditie ons daar een bijzonder wijs werkinstrument voor gegeven: het Enneagram.*

*Heel graag zouden we daar een stevige introductie willen in geven voor een groep mensen die zich daar echt willen voor engageren. Als ontwerp denken we momenteel aan 6 bijeenkomsten (1 per maand, van 14u tot 21u30, april-mei-juni-sept-okt-nov).*

*Wie interesse zou hebben, of andere geïnteresseerden kent: graag nu al iets laten horen.*

*Je bent van harte welkom (Grote Baan 121 te Hulshout)!*

*Als je wil deelnemen geef dan even een seintje via mail: [info@verbondenleven.be](mailto:info@verbondenleven.be)  
of telefonisch: 015/22 21 37*